

VERLOREN

Tekst geschreven door: Edwin Fokkema (**FOKK_it**)

Hm, Oeh, Hm

Moment het gaat even niet
Er is iets geks aan de hand
Is er niemand die het ziet?
Help me dan!
Alsjeblieft!

Want ik wil je niet laten gaan
Zo onwerkelijk dit verdriet
De leegte voelend in elke traan
Wil je niet laten gaan

Jij, diegene die mij, mijn naam gaf
Jouw kleur ogen gelijk, lijk de mijne
Mijn humor zoals jij net zo maf
Nooit meer samen dollen, geinen
Ons leven voelt als een straf

Je moet hier nog langer blijven
Mij als mens zien groeien
Met geen pen te beschrijven
Je leven uit je te zien wegvloeien
Dit beeld zal altijd beklijven

Moment het gaat even niet
Er is iets geks aan de hand
Is er niemand die het ziet?
Help me dan!
Alsjeblieft!

Want ik wil je niet laten gaan
Zo onwerkelijk dit verdriet
De leegte voelend in elke traan
Ik kan je niet laten gaan

Ik zie je steeds meer in jezelf
kruipen
De controle over alles raak je kwijt
Hoe kon dit ongezien erin sluipen
Het leven zo gegaan tot mijn spijt
(De dood) zit in je hoofd te gluipen

Dit leven had nooit zo mogen
verlopen
Je hebt geen kans meer gekregen

Er viel uiteindelijk niets meer te hopen
Je lichaam valt stil, niets meer te
bewegen
Hoe heeft dit zo kunnen lopen?

Oeh, Oeh, Oeh, Oeh, Hm, Hm, Hm

Ik ben leeg en voel mij verloren
Want jij hebt dit gevecht niet gewonnen,
maar verloren!

Oeh, Hm

Moment het gaat even niet
Er is iets geks aan de hand
Is er niemand die het ziet?
Help me dan!
Alsjeblieft!

Maar ik moet je nu laten gaan
Zo onwerkelijk dit verdriet
De leegte voelend in elke traan
Want ik moet je laten gaan!

Via je hand voel ik je leven verdwijnen
Blijf bij mij
Ik heb je nodig, je mag niet verdwijnen
Blijf bij mij
(Bij) Mij!

Oeh, Oeh, Oeh, Oeh, ahhh, Hm, Hm,
Hm

Ik ben leeg en voel mij verloren
Want jij hebt dit gevecht niet gewonnen,
maar verloren!

Verloren

Ik voel me zonder jou verloren
(verloren)
Een nieuw licht aan de hemel is
(geboren!)

Hm, Hm