

# 't EiND?

Tekst geschreven door: Edwin Fokkema (**FOKK\_it**)

Mijn stem gesnoerd, hand op mijn mond  
Ogen gevuld met tranen, kijkend naar mij  
Niets zeggen, want ik weet wat er komt  
Mij laten gaan – en jij bent weer vrij

Had ik dit niet eerder kunnen voelen?  
Dat je mij niet wilt – heb je mij bedrogen?  
Bedrogen  
Dit verklaart het in je slaap, liggen woelen  
Heb je mij dan al zo lang voorgelogen?  
Voorgelogen

Ik wil niet dat je gaat, je moet hier blijven  
Wij samen zijn één, al zolang lief en leed  
Je hoeft mijn tranen niet weg te wrijven  
Wat je nu doet is zinloos en wreed

Ik hoor je wel, maar ik versta je niet  
Woorden die zinloos zijn, nergens rijmen  
Ik hoor je bullshit – tijd dat je het inziet  
Maar?  
Valt er voor mij nog iets te lijmen?

Is er iemand anders in je leven gekomen?  
Denk goed na: ga je nu ook weer liegen?  
Heb je nu opeens andere dromen?  
Is dat de reden voor je bedriegen?

Ik wil niet dat je gaat, je moet hier blijven  
Wij samen zijn één, al zolang lief en leed  
Je hoeft mijn tranen niet weg te wrijven  
Wat je nu doet is zinloos en wreed

Wees to the point – waarom wil je weg?  
Vertel het me, hou op met dit gelul  
De waarheid horen is mijn verdiend recht  
Dus hou op met deze flauwekul

Hoezo wil je even afstand van elkaar?  
Waarom vind je dat nodig – kom op, vertel!  
We zijn al zo lang een gelukkig paar  
Zet je onze toekomst echt op het spel?  
Waarom...?  
Dit is zo fucking dom.

Ik wil niet dat je gaat, je moet hier blijven  
Wij samen zijn één, al zolang lief en leed  
Je hoeft mijn tranen niet weg te wrijven  
Wat je nu doet is zinloos en wreed

Ik heb gehoord, maar ik snap het niet  
Waarom sta je op, waar ga je heen?  
Laat je me hier achter met al mijn verdriet  
Onwetend van ons, voel me zo alleen

Ga dan, loop weg, kom niet meer terug  
Je hoeft me niet te troosten – dit is onzin  
Je steekt je botte mes in mijn rug  
Geloof me, je komt er nooit meer in  
Tot nooit meer ziens!  
Ziens...  
Of toch misschien